

KAMPEERWEEKEND

Een kamp dat ieder jaar georganiseerd wordt voor onze groep jongeren (groep 3 t/m 8) uit de wijk. Ook dit jaar was de opkomst zoals verwacht 27 personen. En wij vertrokken om ongeveer 18.30 uur bij het bruggetje. Al toeterend en zwaaiend door de wijk verlieten wij Coevorden op weg naar Ellertshaar. Tegen 19.00 uur waren wij op plaats van bestemming, waar Andre en Jan Herman al aanwezig waren, zodat de ouders begroet konden worden met een kop koffie en de kinderen met ranja. Na snel de ranja opgedronken te hebben gingen de kids snel een slaapplek zoeken. De een boven de ander onder. Twee bedden aan elkaar of meerdere matrassen op elkaar. Het maakte niet uit als je maar lekker kon liggen en op de plek die je graag wou. Daarna werd er afscheid genomen van de ouders en konden de kids eindelijk de beest uithangen. Maar om toch niet geheel uit zijn bol te gaan werd de jeugd eerst verteld wat de HUISREGELS waren en werden de kinderen in groepen ingedeeld (voor het gehele weekend).

Om +/- 21.00 uur werden wij opgehaald door de beheerder met zijn tractor (trekker) en zijn huifkar. Deze bracht ons naar een plek in het bos waar wij per groep moesten uitstappen en maar moesten zien hoe wij weer bij ons nachtverblijf terugkwamen. Echt moeilijk was het niet want iedereen was voor 24.00 uur terug op de locatie. Daar werden de sterke verhalen verteld. Zoals kleine Nick die spontaan zijn jas uittrok en een aardige show weggaf met het liedje zoenen zoenen, zwaaien met die heupen. Iedereen wou daarna nog wakker blijven omdat om 24.00 uur Karen jarig was en 13 werd. Natuurlijk moest er toen gezongen, cadeautjes gegeven en uitgepakt worden alsmede handen schudden. Hierna ging de een slapen en de ander keten. Tegen de klok van 01.30 kreeg een van de bestuursleden (Wim) het idee om enkele liedjes van de Blues Brothers te draaien. Dit was de aanleiding voor de rest om op de tafels een dansje te wagen. Nadat de rust was teruggekeerd ging iedereen naar bed toe om te gaan slapen.!! Hoezo slapen.

De volgende dag waren de tafels al gedekt en kon men plaats nemen voor het ontbijt. Maar onze Monique en Dinie hadden nog het leuke idee om Karen een ontbijt op bed te geven. Helaas hadden zij niet gezien dat iedereen, dus ook Karen al aan tafel zaten. Nadat de beide dames in koor aanhaalden dat iedereen moest meekomen om Karen te feliciteren, werden zij met de neus op de feiten gedrukt door de WAKKERE JEUGD, dat Karen al aan de tafel zat om te eten.

Na het ontbijt en de afwas konden wij met het ochtendprogramma beginnen en wel klootschieten (zonder bolderkar). Voor de meerderheid van de jeugd was dit iets nieuws en na een goede uitleg door Andre, werd groep 1 aan 2 gekoppeld en 3 aan 4. Nu was het de bedoeling om het parcours met zo min mogelijk onderhands gooien van de kloot af te leggen. Groep 4 was het slimst betreffende het noteren van de rikkepaaltjes en werd na afloop uitgeroepen als winnaar. Hierna konden wij ons oprispen voordat de huifkar met tractor (trekker) kwam die ons naar attractiepark Drouwenerzand bracht. Er werd nog even snel afscheid genomen van Wim omdat hij die avond naar de voetbalwedstrijd Nederland - Oostenrijk ging. De kinderen hebben zich hier uitstekend en zonder brokken vermaakt. 's Avonds de gebruikelijke Karaoke. Dit was een beetje saai en heel rustig. Of waren de kinderen soms moe? Maar toch niet te moe om het toch nog tot een uur of 12 vol te houden. Misschien moeten we toch maar iets anders gaan bedenken voor de zaterdagavond.

Zondagmorgen na het ontbijt hadden we nog een zeskamp georganiseerd. Deze viel wel in de smaak. Diverse onderdelen waren aanwezig zoals kruiwagenloop, grote step, tonnen lopen. Ondertussen hebben Monique en Dinie gezorgd dat het eten klaar stond zodat iedereen na afloop kon aanvallen. Na het eten werden de spullen ingepakt en werden de kinderen weer opgehaald. Het was al met al een heel leuk weekend.

